



Maranatha Mare

Augustus 2013

Jaargang 40 No 7

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

een hemels lied

*ik hoor ineens heel zacht een lied weerklinken
en 't plant zich fluïst'rend in mijn ziele voort
zo schoon dat alles in het niet gaat zinken
wat ooit mijn oor aan klanken heeft gehoord
verbaasd richt ik mijn blik naar alle zijden
doch waar ik kijk ik nergens zangers zie
mijn God, hoe kan een lied mij zo verblijden
het is zo'n wonderschone melodie*

*het lijkt wel of er zingend wordt gebeden
hoor, duidelijk verneem ik ieder woord
men zingt van liefde en van ware vrede
van vreugde die door niets meer wordt verstoord
steeds schoner zich de tonen samenrijgen
totdat het uitgroeit tot één groots akkoord
als in een droom voel ik mij opwaarts stijgen
en dankend knielen voor Gods hemelpoort*

*dan wordt het stil, ik ben weer hier benede
alleen met al mijn zorgen en verdriet
doch in mijn ziel draag ik een wonder mede:
de slotakkoorden van een hemels lied*

*en boven, zie, daar glimlacht God tevreden
Hij spreekt dan tot Zijn machtig eng'lenheir:
als er op aarde innig wordt gebeden
ach, zing dat schone lied dan nog een keer*

fd

frits deubel

<http://www.geestelijkegedichten.nl/pa102.htm>

Een stem uit het verleden

Bijna 2000 mensen waren er op ons kerkerrein op de dag van de Dutch Winter Faire. Dit is moeilijk te geloven. Maar zo was het.

Vaak hoorde ik mensen vertellen hoe zij oude vrienden of bekenden die zij in geen decaden hebben gezien, weer bij de bazaar tegengekomen waren. En ik dacht: dat is te begrijpen met hun Nederlandse banden zou dat best wel mogelijk zijn.

Nooit heb ik gedacht dat dit *mij* zou overkomen.

De week na de bazaar ging ik nog even naar de Kaap voor een weekje voordat het tweede semester bij de universiteit zou beginnen. Terug op het werk las ik de vele e-mails die intussen weer aangekomen waren.

En daar zag ik het: "Een stem uit het verleden".

De naam van de auteur zei me niets. Toch sprak de mail over mijn kindertijd toen ik 3-7 jaar oud was. Toen we woonden in een flat op de Kloofnekweg in Kaapstad. Dat gebouw, halverwege tegen de hang van Tafelberg, bestond uit een Blok A, Blok B en Blok C. De schrijver van de mail wist precies het nummer van onze flat en de namen van mijn vader en mijn broer. Hij vertelde hoe mijn moeder ons riep en hoe ik hem Afrikaans leerde uitspreken.

Hoewel zijn achternaam me onbekend was, herkende ik plotseling zijn voornaam: dat Duitse jongetje dat nooit naar buiten mocht om met ons te spelen, met mijn broertje en mij en twee andere Duitse kinderen in het complex. Met zijn drieën waren die Duitse kinderen de heel eerste vrienden die ik ooit had.

Daar zat ik, 56 jaar oud, op het werk te staren naar mijn computer. Wat een vreemde ervaring om zo plotseling geconfronteerd te worden met je eigen verleden. En zo ver terug. Mijn ouders als jonge mensen, wij als kleine kinderen. Om na een halve eeuw van mensen leren kennen, vriendschappen sluiten, banden bouwen, plotseling terug te zijn bij het begin van mijn bewuste mens-zijn. De heel eerste mensen in mijn leven weer te ontmoeten in mijn herinnering.

Wat is het leven van een mens? Als we sterk zijn 70 jaar en als we heel erg sterk zijn 80 jaar, zegt de Bijbel. Vandaag de dag misschien 10 jaar verder: 80 jaar en 90 jaar. Als weidebloemen, zegt het lied: vandaag prachtig en morgen weg.

Aan de ene kant gaat het allemaal zo snel voorbij. Gisteren is weg. Aan de andere kant zijn herinneringen over een lange tijd heen toch zo sterk, levend en krachtig. Dat email bracht mijn vader, die nu twee jaar overleden is, zo helder terug.

Wanneer een vriend of familielid plotseling sterft, worden mensen er zich vaak bewust van hoe kort het leven is. Dan vragen ze zich af of ze voldoende aandacht schenken aan wat echt belangrijk is – God, geliefden, relaties, leuke dingen. En of ze hun leven verkwisten – alleen maar werken, stressen, zich zorgen maken over de dag van morgen, over dingen waarover ze geen controle hebben.

Geen verlies van een geliefde, maar de stem uit het verleden na de Dutch Winter Faire heeft dat voor mij gedaan:

- Vroeg me naar balans in mijn leven.
- Vroeg of wat er belangrijk is, voldoende aandacht krijgt.
- Vroeg of vreugde en dankbaarheid – waartoe ik zoveel reden heb – de toon van mijn leven bepalen.

Hoe merkwaardige is het leven van een mens.

Zo klein.

Zo groots.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Nellie Gentenaar is op vrijdag 6 juli opgenomen in het ziekenhuis met een bronchiale infectie. Ze was een week in het ziekenhuis en is toen nog een paar dagen in high care in Summerfield verpleegt. Nu heeft ze haar eigen kamer in frail care. Wij kregen het volgende briefje van haar dochter Loes Dibb:

Dear every one of the Maranatha congregation,

*I went to see mom today and she is really so much better, fully alert, but still constantly tired and she can't walk or stand, aided, for more than 2 or 3 minutes or so (unaided she can't stand at all). With time her strength will hopefully improve. She is in her own new room in frail care, Room 15, which has almost all the furniture from the previous room in it and is "gezellig", although it is smaller. I think she is content with being there and she is very well cared for. I told mom that she is being prayed for and the Maranatha congregation send best wishes and love. She was very pleased, touched and thankful for that. Regards, **Loes***

Lex Visser – geboren 6 november 1969, is overleden op 18 juli 2013. Lex was de jongere en enige broer van Rosalinda Visser en zoon van Cor Visser. Hij kreeg 10 weken geleden te horen dat hij een kwaadaardige hersentumor had. Wij dragen Rosalinda en Cor en zijn vrouw Shirley en dochter Kerry en de familie van Lex in onze gebeden op. Lex stond bekend als een "gentle giant", hij stond altijd voor iedereen klaar, en bewaarde altijd de vrede. Zijn dochter Kerry schreef op Facebook:

“Dad, your guiding hand will be on my shoulder forever.” Zijn vertrek zal een groot gemis achter laten in de Edenvale Methodist Church gemeente en zijn uitgebreide kennissen kring en familie.

Janny van den Eijkel kon helaas niet bij de Dutch Winter Faire zijn, zij onderging een heup operatie een paar dagen voor de Faire. Toen Janny eenmaal thuis was, kreeg ze infectie in de wond en moest ze weer naar het ziekenhuis voor behandeling. Het gaat nu veel beter en Janny knapt goed op. Wij dragen Dick en Janny op in onze gebeden.

Dutch Winter Faire

Fantastisch! Een groot succes! Wonderful! Zo gezellig! Excellent! Definitely next year!

Zo luide de telefoontjes, de e-mails, en de commentaar op Facebook. De Dutch Winter Faire 2013 was beslist een groot succes. Meer dan 2 000 bijwoners hebben bijgedragen tot een opbrengst van over R110 000. Onze Gemeente staat weer bekend onder de Nederlanders in Johannesburg en wij hebben al goede contacten opgebouwd als gevolg van de Faire.

Mijn hartelijke dank aan alle mensen die meegeholpen hebben, als ook de mensen die zo veel geschonken hebben. Marang House, MES, Operation Relief en Christ Care Therapy als ook onze eigen Gemeente hebben veel gebaat door uw tijd en inzetten. Wij hebben nog niet besloten of wij weer volgend jaar een Faire houden maar wij zullen het u laten weten!

Een korte opsomming zoals door Nicolette bekend gemaakt op Zondag 14 juli:

- 1832 bezoekers
- 200 helpers
- Begunstigden : MES, Operation Relief, Marang House, Christ Care Therapy
- Ruime donaties ontvangen van individuen

Opbrengst van stalletjes (zoals op 14 juli 2013, aanpassingen kunnen nog gemaakt worden):

Entree	R 37,326.00
Bar	R 26,725.00
Kroketten	R 23,175.00

Nasi Goreng	R 8,965.00
Rook Worst	R 8,685.00
Haring	R 8,048.00
Classic en Collectables	R 7,104.00
Rad van Avontuur	R 6,787.90
Planten & Bloemen	R 6,003.00
Boeken	R 4,549.00
Poffertjes	R 4,232.00
Handwerk	R 4,004.50
Cake	R 3,665.00
Stamppot	R 2,090.00
Vissen & Grabbelton	R 1,000.00
Soep	R 875.00
Aprons	R 700.00
Sjoelen	R 675.00
Flessen & Platen	R 425.00
Boterkoek	R 420.00
Cup Cakes	R 170.00
Totale Inkomsten	R108,204.48
- Donaties aan begunstigden	(R10,820.45)
TOTAAL VOOR MARANATHA KERK	R97,384.03

In de rest van de maand juli en begin augustus verkopen wij nog kaartjes voor de grote verloting. Op koffie zondag in augustus wordt de grote verloting gedaan, en verwachten wij de laatste inkomsten.

Nicolette van den Eijkel en haar comité: Ingrid Janbroers, Charlotte Reinten, Anita Andeweg, Ferry van der Kuil, Marco van Wieringen, Alan Matthews, Frouk Smal, Coby Koning, Sandra Steen

'Hoe sê mens dankie'

Wij als Gemeente ondersteunen de NHKA Ondersteuningsraad(OSR) met van haar werkzaamheden. Elk jaar verzorgd de OSR een Tienerkamp, voor kinderen die het moeilijk hebben. Ook onze Gemeente draagt geldelijk hieraan bij. Wij hebben nu een bedankingsbrief van de OSR ontvangen, waar ze niet alleen ons bedanken voor donaties ontvangen in dit verband, maar ook hebben laten weten dat er genoeg geld ingezameld is om ook te betalen voor het volgende kamp die later in dit jaar zult plaatsvinden! Dankzij onder

meer u belangstelling en betrokkenheid, kon de OSR in 2012 60 tieners op kamp sturen. Dus, wij bedanken ook u hiervoor, want onze gemeente is altijd bereid en gewillig om te helpen waar het nodig is! Ik sluit af met een gedicht dat geschreven is door een 14 jarige die de 2012 kamp heeft meegemaakt:

'Ek is skaam en kort, ek wonder wat van my gaan word.

Ek hoor ons is almal hier vir 'n doel.

Ek sien hoe ander oor my voel.

Ek wil 'n beter mens word, ek is skaam en kort.

Ek gee voor ek is dom. Maar ek voel ek is slim.

Ek raak aan 'n pen en skryf 'n gedig.

Ek bekommer my oor my oupa se sig.

Ek huil meestal in die stort, ek is skaam en kort.

*Ek verstaan nie hoekom dinge gebeur, maar almal sê ek sal daaruit leer.
Ek droom om meer boeke te lees en ek probeer om 'n beter mens te wees.
Ek hoop om eendag iets te word, ek is skaam en kort.'*

Weereens, hartelijk bedankt voor u bijdragen!

Groetjes,

Joke De Jong, namens de Diaconie

Paus Franciscus kiest onveranderd de kant van de minst bedeeden Frans Wijnands

De Wereldjongerendagen in het Braziliaanse Rio de Janeiro werden gisteren afgesloten. Paus Franciscus gedroeg zich er als een pastoor te midden van zijn volk.

„Laat je niet buiten sluiten, laat je horen, maak kabaal tegen de valse ophemeling van geldbejag en macht.” Paus Franciscus heeft de afgelopen week op de Wereldjongerendagen in Brazilië keer op keer gewaarschuwd tegen gemakzucht, klerikalisme en het louter wereldse; tegen de cultuur van het toenemende egoïsme en individualiteit. Bij alle indrukwekkende massameetings heeft hij de jongeren opgeroepen om het geloof in Jezus Christus en Zijn Kerk niet te verliezen, „al kan ik begrijpen dat sommigen van jullie de kerk de rug toekeren vanwege het verkeerde gedrag van priesters”.

Ons leven inhoud geven is volgens de paus vergelijkbaar met koken. „Het is als in de keuken. Als we daar iets klaarmaken en het is te flauw, dan doen we er zout bij, of wat meer olie. Dat geldt ook voor jullie

levens: voeg meer geloof, hoop en liefde toe. Blijf bouwen aan een betere wereld, maar altijd in vreedzaam protest.”

Nieuwe inspiratie

Terugkijkend op de eerste grote buitenlandse reis van de paus kan de conclusie niet anders dan positief zijn; met name in pastoraal opzicht. De paus heeft miljoenen jongeren begeesterd en nieuwe inspiratie gegeven. Tegelijkertijd heeft hij controversiële thema's onbesproken gelaten, zoals euthanasie, homohuwelijk en abortus.

Beter dan wie anders weet deze (Argentijnse) paus hoe de jeugd van Zuid-Amerika in het hedendaagse leven staat en dat spoort niet altijd met de gevestigde Vaticaanse opvattingen over maatschappelijk-ethische leerstellingen. Wel heeft de paus nadrukkelijk gewezen op het traditionele goed van familie, van gezin.

Over de hoofden van de jongeren heen heeft hij de politieke leiders gewaarschuwd dat uitsluiting van bevolkingsgroepen verkeerd is, dat de legalisering van drugsgebruik geen oplossing is voor het probleem, dat ook ouderen een toekomst hebben en dat de armsten niet dieper in hun ellende mogen worden weggedrukt.

Geen utopie

De machthebbers, de verantwoordelijke politici moeten meer aandacht voor de armen hebben en beter luisteren naar protesterende jongeren. „Broederlijkheid is geen utopie”, zei hij tegen de verzamelde vertegenwoordigers van politiek, cultuur en wetenschappen.

„Wie, op welke positie dan ook, in welk land dan ook, een verantwoordelijke taak of functie heeft moet zich doorlopend bewust zijn van de traditionele cultuur van zijn land, van zijn sociale en solidaire verantwoordelijkheid voor de samenleving en de noodzaak van een constructieve dialoog met de opeenvolgende generaties”. Dialoog, praten met en luisteren naar de ander, is voor paus Franciscus de sleutel voor een betere, meer rechtvaardige samenleving.

Zijn mede-bisschoppen legde hij de vraag voor of „we nog steeds de Kerk zijn die harten kan verwarmen?”. Hij riep ze op de missionering, zoals in de tijd van de Apostelen, weer op te pakken; de straat op te gaan, zoeken naar de dwalenden, de armen en ze veilig thuis te brengen, in de geborgenheid van een warm-menselijke kerk.

De theoloog en ex-fransiscaan, Leonardo Boff – eens het boegbeeld van de zogenaamde Bevrijdingstheologie die opkwam voor de verstedelingen van de maatschappij – vatte het bezoek kernachtig samen: „Je zag hier een pastoor, een bisschop te midden van zijn volk. En zo hoort het. De kerk heeft pastoors nodig die de geur van de kudde dragen en niet de geur van de bloemen rond het altaar”.

<http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=192384>

Dienstrooster Augustus 2013

	4 augustus	11 augustus Koffiedrinken	18 augustus Avondmaal
1	E de Jong	N vd Eijkel	C Reinten
2	T van Wyk	KJ Leeuw	J Smit
3	R Appel	M Letterie	R Boer
4	N Knoester	W Strydom	R Appel
5	A Knoester	K Strydom	J le Roux
6			H Kettner
7			D Kruger
Begroeting	V Vernede	P Reinten	W Kruger
Bloemen	R Spoon	W Mandelstam	J vd Eijkel
Koffie		M van Zee G Leeuw	
	25 augustus	1 september	
1	F vd Kuil	H Kettner	
2	T van Wyk	E de Jong	
3	J de Jong	R Boer	
4	N Knoester	D Kruger	
5	H Kettner	W Kruger	
begroeting	V Vernede	I Pol	
bloemen	F Smal	D Kruger	

Agenda Augustus 2013

Zondag 4	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienst commissie vergadering Bijbelstudie Oost en Zuid
Maandag 5	10h00	Bijbelstudie – Ouderen in Noorde Informatie bij Vic 073 700 9610
Dinsdag 6	9h00 -13h00	Kerkkantoor
Donderdag 8	17h30	FINCOM
Zondag 11	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer - doopdienst Koffiedrinken
Dinsdag 13	9h00 -13h00	Kerkkantoor
Donderdag 15	10h00	KOFFIECLUB
Donderdag 15	19h30	Bijbelstudie Noorde Rieneke 011 704 3602
Zondag 18 Avondmaal	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Bijbelstudie West en Noord
Dinsdag 20	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
Zondag 25 Bartolomeusnacht	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 27	9h00 - 13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen Augustus 2013

vrijdag 2	Stephne Phyffer	073 205 9366
vrijdag 2	Chantal Strydom	011 436 0210
dinsdag 6	Dirk Voorneveld	011 902 2640
donderdag 8	Christina Schmidt	
zondag 11	Justin Smit	083 650 0024
dinsdag 13	Nicolette van den Eijkel	083 308 5536
vrijdag 16	Dean Meyers	079 031 0975
vrijdag 16	Duane Meyers	079 031 0966
donderdag 22	Michael Mc Donald	011 475 4375
vrijdag 23	Xander Bekker	011 622 5472
vrijdag 23	Linda Steinmann	011 234 5857
maandag 26	Hennie Janbroers	082 456 1918
zaterdag 31	Dick van den Eijkel	011 768 6564
zaterdag 31	Lukas Pieterse	

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za